



"DE KLINK"

Officieel orgaan en informatieblad
van het

GENOOTSCHAP
OUD ZANDVOORT

(OPGERICHT 11 DECEMBER 1970)

9e JAARGANG NUMMER 2

APRIL 1989

LOSSE NUMMERS f 3,50

Redactie-adres: Keesomstraat 269
2041 XK - Zandvoort - telef. 02507-14621

REDACTIONEEL

Opnieuw weer een KLINK met verrassingen. En dat verrassingen heeft dan betrekking op de wijze waarop ook deze keer de kopy bij ons binnen kwam, van onverwachte zijde en daarom zo verrassend.

Al kunnen wij niet alles meteen opnemen, toch blijven wij de vraag herhalen; komt u maar met ideeën, teksten, foto's enz.. Hoe meer er bij ons in de map zit, des te beter wordt het eindresultaat.

Deze KLINK is ook anders dan voorgaande uitgaven. Wij streven er naar om in kort bestek zoveel mogelijk weer te geven, dus beknopte artikelen. Deze keer een uitzondering op die regel met het lange verhaal van de hr.Dirk Keur. En onze lezers zullen deze keer op de middenpagina's geen grote foto aantreffen. Wij denken een goede keuze te hebben gedaan om op die plaats een verhaal op te nemen van wijlen de hr.Frans Koper. Door z'n eenvoud een aantrekkelijke bijdrage.

Om te weten hoe Zandvoort opnieuw gebouwd gaat worden, willen wij u graag verwijzen naar het interessante voorstel van de Bomschuiten Bouwclub.

Mede dankzij hulp van lezers kunnen wij u toch ook weer foto's aanbieden en dat alles vormt weer samen deze KLINK, die wij u met veel kijk- en leesplezier graag aanbieden.

Th.H.

WELKOM NIEUWE LEDEN:

Hr. A.B.Zwemmer, Dr.Schaepmanstraat 4	2042 BW Zandvoort
Fam. J.F.Halderman J.P.Heyeplantsoen 16	2041 PA Zandvoort
M.ten Doewschate Koninginneweg 22	2042 NL Zandvoort
Robin Molenaar Treubstraat 15	2042 OG Zandvoort
Paula van Duijn P.Leffertstraat 20	2042 EH Zandvoort
D.Giskes Haarlemmerstraat 80	2042 NE Zandvoort

+++++

DE GENOOTSCHAPS-AVOND

Hans Vader, amateur ornitholoog en uit hoofde van zijn beroep dagelijks werkzaam in de Amsterdamse Waterleidingduinen, heeft een schat aan kennis vergaard over de fauna en flora van dit unieke natuurgebied. Het was dan ook een goede gedachte van het bestuur om hem te vragen op de jaarlijkse genootschapsavond daarover het een en ander te vertellen. Dat was op 24 februari j.l. in gebouw "de Krocht" en de talrijke aanwezigen genoten van de prachtige beelden van bijzondere soorten vogels en de weelderige plantengroei in het infiltratiegebied. Bezoekers mogen daar niet komen en daarom was het interessant om er via zijn dia's toch eens een kijkje te nemen.

Interessant waren ook de door Hans Gansner vertoonde en van commentaar voorziene films van wijlen mevr. Pietersen - van Keeren. Proefvaarten van de "Neeltje Jacoba" (gezien de letters op deze redboot was de maatschappij toen nog niet koninklijk) en de C.A. Dudok de Wit verschenen op het witte doek, maar ook straatbeelden en bekende figuren die, wanneer mevr. Pietersen ze niet had

(vervolg op pagina 12)

U I T N O D I G I N G

voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING, die gehouden zal worden op woensdag 26 april 1988 in strandpaviljoen no. 8 "TREFPUNT", aanvang 20.00 uur.

AGENDA

- 1 Opening
- 2 Verslag Algemene Ledenvergadering 6 mei 1988
- 3 Jaarverslag van de secretaris*
- 4 Jaarverslag van de penningmeester*
- 5 Verslag kascommissie
- 6 Behandeling begroting*
- 7 Bestuursverkiezing (zie toelichting)
- 8 Algemene berichtgeving
- 9 Rondvraag
- 10 Sluiting

* Stukken ter vergadering beschikbaar

Volgens rooster zullen dit jaar aftreden: mevr. C.C. M. Kemp-v.d. Mije, voorzitter; mevr. K. Harkamp-Bluijs, lid; en de hr. J. Attema, 2e penningm; allen herkiesbaar.

Eventuele tegencandidaten op te geven bij het secretariaat, hetgeen 24 uur vóór de vergadering schriftelijk dient te geschieden.

Na afloop zullen door de hr. Drommel een aantal dia's worden vertoond.



ZO WAS HET TOEN

Hoe een naam kan inspireren, willen wij u graag in de volgende regels uiteenzetten. In ons "redac-tioneel" van de laatste KLINK maakten wij melding, dat de hr. Maarten Weber onze redactie kwam versterken. Toen dit gelezen werd door mw. C. Landman-Weber (72) uit Haarlem, realiseerde zij zich dat ook haar vader de naam Maarten droeg en dat zij in het bezit was van een trouwfoto van haar ouders, een foto die misschien geschikt was om in de KLINK af te drukken. Het resultaat van een aantal telefoongesprekken van mw. Landman met ons ziet u hierboven en de daarbij behorende gegevens hebben wij met plezier genoteerd.

Centraal op de foto het bruidspaar, Maarten Weber, geb. 10-12-1886 te Zandvoort en zijn bruid Cornelia Heyenga, geb. 1-12-1884 te Amsterdam. Op de voorste rij rechts met hoge hoed Arie Kraay Weber, geb. 13-9-1862 te Zandvoort en naast hem (met kind op schoot) zijn vrouw Hillegonda Zwart, geb. 17-8-1864 te Haarlem. Deze laatste twee zijn de ouders van de bruidegom.

Omdat mw. Landman-Weber ook nog in het bezit is van het trouwboekje van haar grootouders (Weber-Zwart), weten wij ook, dat zij op 23 oktober 1886 te Zandvoort zijn getrouwd en dat uit dit huwelijk 4 kinderen zijn geboren.

Maarten, de oudste hebben we al. Dan komt Ernst, geb. 3-5-1889, op de foto achterste rij, recht achter Hillegonda (z'n moeder). De vrouw van Ernst, Maaïke staat naast de bruid.

Wij hebben ook ontdekt, dat de eerder genoemde Arie als tweede naam Kraay had en dat was ook de achternaam van zijn moeder. Deze wetenschap haalden wij uit het trouwboekje en is voor ons belangrijk genoeg om hier te vermelden.

De bruidegom had nog twee zussen. Allereerst Elsje geb. 21-5-1890, op de foto naast de bruidegom. Haar man, Eep Ebrecht, staat rechts achter haar (zonder hoed). Dan was er nog Elisabeth Johanna, geb. 2-6-1893. Zij is de 2e van links, staande voor de witte muur. De man met bolhoed - voor het luik - was haar echtgenoot, Joop Pronk.

De moeder van de bruid, zittend 3e van links ook met kind op schoot, was Anna Elisabeth Greve. De forse man, zittend 1e van links was Wiard Brons Swalve Heyenga (duidelijk geen Zandvoortse namen) een broer van de bruid. De dame daarnaast is onbekend. Op de 2e rij, 3e van rechts staat Antoinette Alida Heyenga, zus van de bruid. Haar echtgenoot, 2e van rechts met hoge hoed was Hein Hartman. Wies Heyenga, de dame in wit, 1e van rechts, was ook een zusje van de bruid. Schuin achter haar, voor het raam, haar man, naam onbekend.

De grote afwezige op deze foto, was de vader van de bruid. Zijn afwezigheid is een soort protest tegen de bruidegom, hij schijnt gezegd te hebben: "je haalt het beste kind uit het nest"!!! Een harde en zeer krasse uitspraak. De boosheid ging over want in later jaren was er een goede relatie. Tot slot kregen wij van mw. Landman-Weber te horen, dat haar grootvader Arie in de drukke tijd portier was in Hotel "Groot Badhuis" en haar groot-moeder deed eens

(vervolg op pagina 13)

DE NIEUWJAARSDAG-ROUTE VAN DIRK KEUR

--- De heer Dirk Keur, uit IJmuiden, is als geboren Zandvoorter nog zeer nauw met zijn geboorteplaats verbonden. Zijn studie op het gebied van de genealogie brengt hem dikwijls in contact met het oude Zandvoort. Deze grote liefde komt wel tot uiting in het artikel, dat hij voor onze KLINK heeft geschreven en waarin hij uit eigen jeugd en waar-neming een bepaalde route beschrijft, waarbij hij zoveel oude mensen nog eens voor het voetlicht brengt, dat dit zeker vele van onze lezers uitermate zal plezieren. Met genoegen laten wij hem hier aan het woord.---

Op zondag gingen we altijd als kind even langs Opa Duinstraat en dan naar Opoe Hoffie en dan naar de zondagschool. Maar op nieuwjaarsdag ging dat altijd iets anders. We gingen dan via de Hoge-weg langs Warmerdam, langs het huis van "Fokkie Knoest" (Fok Schaap), linksaf de Duinweg in langs het huis van Teun Zwenmer, de vrachtrijder. Daarna bij het huisje van vrouw Bouman rechtsom de Westerstraat in die vroeger Zuidbuurt heette. Links op de hoek het huisje van "buurvrouw Antje" (een andere aanduiding heb ik niet) dan het huis van Opoe Lemstra (het huidige huis van Huig Molenaar "Huig Bonnie") voorbij, met meer terug van de weg het huis van wJan Bonnie en buurvrouw Corrie. Hier zaten ze in de garnalentijd veel buiten aan lange tafels garnalen te pellen met het hele gezin. Zoals Jan, Kees, Floor, Jaap A Jansje, Arie, Arendje, Leen, Huig, Annie en "Ketemannetje" Corrie. Omdat ik waarschijnlijk in het volgende huis ben geboren en als kind enige tijd heb gewoond zie je dat beeld voor je. Ze staan er nog, die twee huizen onder een kap in de Westerstraat.

Onze buurman, toen we daar nog woonden was Jan Weber "Jan Schijt in de hoogte", toendertijd huisknecht bij Hotel Groot Badhuis. Zijn vrouw was tante Kee, Ik meen dat ze een dochter hadden genaamd Annie. Schuin tegenover dit huis had je de

mogelijkheid om achterom bij "Keesie Lik", Kees Weber de melkboer binnen te komen. Aan de andere kant het huis van Schraal de timmerman. Verderop stond rechts het huis van Henk Koning "Henk Pukkie", hoek Schelpenplein hoek Zuidbuurt. Links had je het huisje van Opoe Termes met daar nog meer in westelijke richting de kolenschuren en het huis van een zoon, Lou Termes de broer van Ome Jaap Termes. Dan stond daar nog een oud huisje, precies op de hoek tegenover het huis van Koning, wat dienst deed als werkplaats voor de boekbinder Dirk Zijlstra.

Als je dit straatje inliep, vanaf het Schelpenplein langs het huis van Koning en de werkplaats van Zijlstra dan kwam je bij de smederij van Kop met zijn twee zonen, die beiden ook op het Zandvoorts mannenkoor zaten.

Verder doorlopend kwam je bij Schuiten, waarvan een zoon, "Spitzie" ook in de manden- en badstoelen makerij werkte. Zijn broer Anton was van mijn leeftijd. Op de andere hoek van dat bewuste straatje, tegenover de werkplaats van Zijlstra op het Schelpenplein had je het café van van Oost met daarvoor een klein terrasje. Al verdergaand op de nieuwjaarsdagtocht passeerde je het huisje van Otter de schilder, wiens vrouw zondagschooljuffrouw was, het Badhuisslop, wat vanaf het Schelpenplein naar het Groot Badhuis liep en ging je het huidige Bodeslop in. Rechts op de hoek de poelier- en eierwinkel van "Arie Kers", Arie Paap en daarnaast het Café van "Jans de Kraai" en daar weer schuin tegenover een klein pleintje en slopje wat uitkwam achter "Huize Vennik".

Op dat pleintje woonde een in mijn ogen al oude man, van de Werf, wiens dochter ook zondagschooljuffrouw was op de Wilhelminaschool. Via de Bodeslop kwam je ook toen op de Kerkstraat waar je ongeveer 10 meter naar beneden moest om weer een slopje in te kunnen gaan wat naar het Dorpsplein voerde. Hier had je rechts "Ons Huis", het volkskoffiehuis alwaar bruiloften werden gehouden en o.a. ook de repetities van de zangkoren inclusief de kinderkoren.

Aan de overzijde was de smederij van de gebr. Versteeg. Hier heb ik menig paard zien beslaan. Van het Dorpsplein stak je "de Baan" over waardoor je in het verlengde van de Spoorstraat kwam. Voor, op de hoek van de Baan en Slop, had je links een groentewinkel van Dalman en daar tegenover langs de Baan een caf etje ook met een buitenterrasje. Aan de andere zijde van het slop, hoek Rozenobelstraat was links ook een klein winkeltje, terwijl rechts om de hoek in de Rozenobelstraat de barbier Wijdeman zat. Schuin hier tegenover omhoog in de Rozenobelstraat woonde "Keesie de Mandemaker", Cornelis Keur, geboren 2 januari 1851, zoon van Arie Keur en Aaltje Keur. Hij was getrouwd met Cornelia Paap. Ik heb hier voor mijn opa nog wel een tenen bennetje gehaald, dat hij kennelijk voor mijn grootvader had gemaakt.

In de Spoorstraat links had je het huisje van "Leentje de Tuinman" met daarnaast een huis waar ook altijd een paar grote honden zaten. Ik meen dat Cor de Jong daar nog gewoond heeft. Daar tegenover stonden ook een paar oude huisjes en in      daarvan heeft nog een tijd een sigarenmaker gewerkt. Sakzajonie zat dan voor het raam sigaren te maken. De Spoorstraat werd dan weer wat breder met rechts twee nieuwere huizen waarvan er      bewoond werd door Vok Schaap "Vokkie van Annemarie". Daar schuin tegenover had je een groentewinkeltje van Bos "Pronkie" met weer even verder een winkeltje in gedistilleerd van Van der Schinkel. Daar tegenover waren de schuren t.b.v. de paarden, wagen en opslag.

Meer omhoog komen wij dan bij het snoepwinkeltje van "van Tuiltje". Twee stenen treetjes naar beneden het winkeltje in en dan een oranje koningsbroodje of zoethout voor 1 cent.

Je kon dan om het winkeltje links om naar het Zeemanshofje of rechtdoor. Linksaf kwam je aan het huis van "Jan de Kalf". Jan Weber, die een strandtent had naast van der Werff om de Zuid (2e vanaf de Strandweg) Ging je rechtdoor bij van Tuiltje dan had je links het huis van Koningsbrugge

en het huis van "Rossie" Paap en rechts in de diepte "Eep de Laars". Ewit Schaap, ook al een strandpachter van Zuid. Naast hem op het rijtje richting Kruisstraat woonde o.a. "Oepie" Kerkman. Tegenover Schaap had je een petroleum- en aanverwante artikelen winkeltje van de joodse familie van Poorten, bekende figuur vanwege de petroleumhandel. Bij het huisje van van Tuiltje of bij het huis van "Rossie" Paap dus linksaf naar boven, dan weer links af en dan waren we op het Zeemanshofje bij "Opoe Hoffie" Keur. Als we daar nieuwjaar gewenst hadden en onze 1 of 2 kwartjes hadden opgestreken gingen we nog even naar tante Marijtje en ome Hendrik van Duijn in een zijstraatje van de Pakveldstraat en dan naar Opa Duinstraat via het Schelpenplein. We zorgden dan om ongeveer 12 uur of half      daar te zijn, want dan kwam meestal tante Alie en oom Sjors uit Aerdenhout bij opa en dan kregen we meestal een knaak(!) als nieuwjaarsgift, wat een heel groot bedrag was. Dan waren vader en moeder ook meestal bij opa in de Duinstraat en ging het daarna weer huiswaarts langs het huisje van Bakkenhoven rechts en links het huisje van Arie Schaap "Arie de Beer". Rechts de vishal van Zwemmer "Willem van Jampie", langs het latere groentewinkeltje van Epie de Mes en de bewaarschool en zo via school A weer naar huis.

D. Keur, Zwaanstraat 35, 1973 VB IJmuiden

Als U de smaak te pakken heeft gekregen dan kunt u op pagina 10 en 11 genieten van de door wijlen de heer Frans Koper d.d. 25 april 1987 geschreven herinnering aan de bekende dr. C.A. Gerke welke geboren werd in 1853 te Diepholz (Hannover), arts te Zandvoort was vanaf 1891 tot 1923 en alhier overleed in 1925, naar hem werd de dr. C.A. Gerkestraat vernoemd. In de laatste jaren van zijn lange leven publiceerde de heer Koper menig artikel in de Babbel-wagen, huisorgaan van "het Huis in het Kostverloren" (Let op zijn bescheiden ondertiteling)



Wat er nu op het papier komt, zal voor veel mensen wel als een fabeltje uit vervlogen tijden gelden. Maar niets is minder waar, wat geschreven staat in dit epistel, is voor de volle honderd procent waar gebeurd. Dat zullen enkele Zandvoortse bejaarden kunnen en willen bevestigen. De gebeurtenissen gaan namelijk over het leven en welzijn van onze goede oude dokter Gerke en wat hij voor de inwoners van dit dorp gedaan heeft. Tijdens zijn wonen en werken in Zandvoort was ons dorp lang niet zo uitgebreid als nu. In het jaar 1900 was het inwonertal ca. 2000 en die woonden voor 90% ten westen van de Haltestraat. In Noord stonden maar enkele tientallen woningen. De Zandvoortselaan tot en met Bentveld hoorden ook bij de gemeente Zandvoort, daar woonden veel aardappeltelers. Deze bewoners kwamen ook onder de zorg van dokter Gerke. Dokter Gerke had zelf een ziekenfonds en de arbeidersgezinnen betaalden 12 gulden per jaar en dat liep op tot 18 gulden per jaar voor de meer gegoeede inwoners. Dat geld werd wekelijks opgehaald, maar er hoefden maar 48 kwartjes betaald te worden, de vier winterweken, waar dikwijls niet gewerkt kon worden, werd er vanzelf geen loon ontvangen dus dat had dokter Gerke mooi uitgedacht. Als er iemand ziek was, ging men naar de dokter of de dokter kwam thuis, hij onderzocht je en schreef een receptje en daarmee ging je naar de apotheek die bij de dokter thuis was. Geld hoefde men niet te betalen voor het drankje of de poeders. Hoe dat alles kon weet ik ook niet, maar het gebeurde, of men nu kort of lang ziek was, betalen hoefde niet. De dokter was ook niet karig met zijn bezoeken als iemand ziek was. Het volgende hebben wij zelf meegemaakt. Toen ons zoontje Jacob 7 jaar was werd hij heel erg ziek, zodat de dokter wel drie maal per dag kwam. Op een avond zei hij tegen mijn vrouw, die

erg bedroefd was, en klopte op haar schouder "Cathrientje luister nu maar naar de dokter, het komt wel weer goed met Jacob". Wat een dokter, Gode zij dank was het goed gekomen. Zo deed de dokter natuurlijk ook bij andere patienten. Zijn werk en zorg was niet alleen Zandvoort en Bentveld, maar tevens nog enige woningen van duinplanters die ook aan zijn hoede waren toevertrouwd en dat was geen eenvoudige opgave want het moest alles lopend gebeuren. We kunnen enkel met eerbied aan de dokter denken, wat hij allemaal voor de medemens gedaan heeft. Ook was de dokter altijd present als er weer een kind geboren werd. Als hij dan zag dat schraalhans keukenmeester was, dan duurde het niet lang of er werd door mevrouw Gerke een pan soep naar de kraamvrouw gebracht. Als er zomer in het land was, kwamen er veel badgasten naar Zandvoort. Veel inwoners verhuurden hun huizen en de grote hotels waren ook meestal vol met gasten, ook kwamen zij voor hun gezondheid dus die werden allemaal aan de zorg van dokter Gerke toevertrouwd. Als hij 's middags de gasten ging bezoeken, nam hij een rijtuig met paard en koetsier, dat mocht ook wel, nadat hij 's morgens de zieken in het dorp bezocht had. Toen dokter Gerke hier zijn praktijk deed, waren op de Noord en Zuid boulevard veel hotels en villa's gebouwd. Ook was er een hotel dat was bestemd voor zieken die minvermogend waren. Daar ging de dokter iedere morgen om 7 uur heen, om de zieke mensen te helpen, dat kon er ook nog wel bij. Het is in één woord verbazingwekkend wat dokter Gerke gepresteerd heeft. Als U mij nu zou vragen: waren die mensen rijk? dan zou ik zeggen JA, want wie zo offeren kunnen zijn rijk, al hebben zij geen groot saldo op de bank staan.

F.K. (het is maar door een leek geschreven)



vastgelegd, in het vergeetboek zouden zijn
geraakt.

De ansichtenverzameling van Ton Drommel houdt eveneens de herinnering aan het oude Zandvoort levend. Samen met de in IJmuiden wonende Dirk Keur (oomzegger van Kees de Mandenmaker) presenteerde hij een groot aantal dia's van Zandvoort omstreeks het begin van deze eeuw. Hij had zich grondig voorbereid, wist een paar aardige anecdoten te vertellen en daardoor werd dit deel van het programma extra aantrekkelijk.

Dat was ook de kleine expositie van attributen uit grootmoeders keuken. Er zijn al heel wat ouderwetse keukenspullen binnen gekomen zoals een kolenfornuis, een blikken brodtrommel, een petroleumstel, en een emaille zoutpot, maar voorzitter Christien Kemp vertelt dat het bestuur best nog het een en ander er bij zou willen hebben. Een broodplank bij voorbeeld, ijzeren bestek en Keulse potten.

Mevrouw Dalman, die altijd de Zandvoortse jongedochter voor de verloting aankleedt, had haar dit keer een metgezel gegeven, en met de kans om een compleet echtpaar te winnen vlogen de loten weg. Resumerend: een geslaagde genootschapsavond, waaraan Milly Zantvoort, Henny Brouwer en haar broer met hun accordeonspel een belangrijk aandeel leverden.

Kr .M.

00

OPROEP VAN DE BOMSCHUITEN BOUWCLUB

Wie weet nog welke reclame er in vroeger jaren was aangebracht op het Circusgebouw. En wie kan ons helpen aan foto's of afbeeldingen. Ons model is bijna gereed maar nu nog de reclame.

Wij zoeken ook nog naar nieuwe leden. Gezellige mensen met wat belangstelling voor modelbouw. Vertel dit eens aan nieuw ingezetene van Zandvoort. Men is welkom, dinsdagavond, Nic.Beetslaan

(vervolg van pagina 5)

in de week de bleekneusjes uit het Kindervakantiehuis in de tobbe, waarbij het dan ook nog noodzakelijk was om de luizenkam te hanteren.

Tot slot nog een heel apart gegeven. De foto werd genomen voor de woning in de Marisstraat. (zie bord) . Maar men kan ook nog de Zuidboulevard zien en de zee. Dat betekent dat het tracé van de Marisstraat van nu niet gelijk is met de situatie van vroeger, want een combinatie Marisstraat / Zuidboulevard bestaat niet meer.

Het was bij elkaar toch een heel verhaal, waarbij wij nog willen aanvullen, dat op de huidige Zuidboulevard woonachtig is mw. Hillegonda (Hilde) Rawi - Weber een dochter van de in dit verhaal genoemde Ernst. Th.H.

WAAR ZIJN DE MOLENAARS?

Bij herhaling constateren wij dat velen in Zandvoort zich bezighouden met de geschiedenis van hun voorgeslacht. Dat het tijd wordt om op dat gebied eens tot actie te komen, hebben wij onlangs weer ervaren door een brief die wij kregen van de heer P.H.Kooman, Piet Leffertsstraat 37, 2042 EG Zandvoort (tel.02507-13719) Ons blad DE KLINK wil graag als doorgeefluik fun-geren als er bij onze leden vragen oprijzen, die wellicht door een ander makkelijk zijn op te lossen. In dit geval willen wij graag de heer Kooman ter wille zijn (misschien ook wel anderen) met de vraag: "wie is er goed op de hoogte met de genealogie van het geslacht MOLENAAR ?". De kans dat meerderen zich al met dit geslacht hebben beziggehouden zal o.i. toch zeker aanwezig zijn. Bovenstaande vraag heeft nog een andere gedachte opgeroepen en wel het volgende: wanneer het zo zou zijn, dat belangstellenden op dit gebied elkaar eens gezamenlijk willen ont-moeten en over hun liefhebberij willen praten, dan moet men dat maar eens kenbaar maken. Wij zullen dan proberen om tot een ontmoeting met elkaar te komen.

Lieve Jullie.
 Ik heb je nu eens
 heel gauw Schiedamschen
 Vanmeer ga je nu
 naar Schiedamschen
 Harkness. Je moet
 na
 L. Byt.



Het plezier waarmee onze lezers de interieur-foto's van
 hotel "Groot Badhuis" in de vorige KLINK hebben bekeken, deed
 de redactie besluiten hen ditmaal mee te nemen naar de zo
 bekende lunchroom van HENRI J. CARELS. Later genoemd café
 restaurant RINKEL en sinds 1970 de plek van de HEMA.
 Hoewel de beelden voor zich zelf spreken is het misschien
 toch wel aardig om te wijzen op de wel zeer fraaie
 tegeltableau's. Eén van deze tableau's, een afbeelding met
 op de voorgrond



een paar badkoetjes is nu nog te zien in het Cultureel
 Centrum. De anderen zijn zoals de heer Koper van het
 Cultureel Centrum vertelde, ondergebracht in het ZuiderZee
 Museum. De gehele ambiance, de armatuur met glazen kapjes
 en de grote glimmende kassa naast het buffet, zijn
 kenmerkend voor de stijl van het begin van deze eeuw. De
 schoorsteen die op de achtergrond te zien is hoort bij de
 gelijknamige bakkerij.



WAAROVER SPRAKEN ZIJ

(voor 1900 in Zandvoort?)

Enige van de meest voorkomende overtredingen in vroeger jaren was het lopen over andermans grond en dronkenschap. De straf hiervoor was meestal twee dagen hechtenis. Ook de hier genoemde personen maakten zich, in de jaren 1896-1897 schuldig aan deze overtredingen. Alleen omdat sommige Zandvoorters ook ingeschreven werden onder hun bijnaam, heb ik een en ander overgenomen voor de lezers van DE KLINK.

JAN ZWEMMER --- geboren 12-10-1869 als zoon van Jacob Zwemmer en Geertje Koning, beroep visser. Bijgenaamd: JAN VAN GEERT VAN BRAM.

WILLEM ZWEMMER --- geboren 30-08-1878 als broer van bovengenoemde Jan, had een litteken aan de linkerringvinger. Bijgenaamd: BAKS

WILLEM ZWEMMER --- geboren 26-01-1875 als zoon van Jan Zwemmer en Elisabeth Jansen. Bijgenaamd: LANKIE.

PIETER KEUR --- geboren 29-04-1860 als zoon van Jan Keur en Antje Paap, beroep visser. Bijgenaamd : PIET VAN WOUT.

KLAAS KEUR --- geboren 16-11-1865 als broer van bovengenoemde Pieter, arbeider, Bijgenaamd: ERRE.

HENDRIK KEUR --- geboren 08-06-1880 als zoon van Maarten Keur en Trijntje Groen, beroep visser. Bijgenaamd : GEURTJE

GERRIT KERKMAN --- geboren 13-02-1873 als zoon van Pieter Kerkman en Trijntje Terol, beroep arbeider. Bijgenaamd: PROPERTJE.

ARIE FEROL --- geboren 28-06-1873 als zoon van Jan Ferol en Petronella Kraayenoord, beroep arbeider Bijgenaamd MUIS.

CORNELIS KOPER --- 12-09-1878 als zoon van Cornelis koper en Jopje Zwemmer, beroep werkmán. Bijgenaamd: KEES BASTER.

JAN PAAP --- geboren 18-04-1860 als zoon van Leendert Paap en Engeltje Paap. beroep visser. Bijgenaamd ; JAN TRIEL.

ENGEL PAAP --- geboren 10-10-1875 als zoon van Arend Paap en Marijtje Molenaar, beroep visser. Bijgenaamd : KOUDE AARDAPPEL. A.G.M. van der Oord - Wisker



EEN AUTO-ONGELUK?

De jaarlijkse genootschapsavond is voor sommige van onze leden, die elders wonen, aanleiding om weer eens een bezoekje aan Zandvoort te brengen. Een daarvan is in ieder geval de heer H.J. Vreman uit De Steeg/Rheden, die ons ieder jaar weer verrast met een plaatje of foto uit het oude Zandvoort. Deze keer schonk hij ons enige foto's, die wij hier vanwege de curiositeit graag afdrukken. Het gaat om een auto-ongeluk, dat plaats vond in het voorjaar 1922, hoek Zeestraat /Haltestraat. Voor de heer Vreman een bijzondere foto, het was n.l. het eerste ongeval dat zijn vader, G.J.W. Vreman als Inspecteur van politie te Zandvoort meemaakte. (foto boven, r.)



De politieman met cape was brigadier Vleeming "Mooie Willem". Niet veel verkeer toen maar de bocht was toch te krap. Het was natuurlijk 'n hele gebeurtenis, zie hoe men poseerde. Of het nu een echte auto was ja of nee, toch leuk genoeg om te publiceren.



secr. Keesomstr. 26

In een brief aan de donateurs schrijft het bestuur van de Bomschuiten Bouwclub, dat zij een groots project onder handen gaat nemen. Had men tot op heden de gewoonte om met 2 of 3 personen aan een bepaald model te werken, nu is de gedachte op tafel gekomen om gezamenlijk aan een groot werkstuk te beginnen. Men is van plan om het Zandvoort van omstreeks 1939 na te bouwen. En... laat het bestuur weten, niet zomaar een paar huisjes en wat gebouwen, maar Zandvoort van toen met alles erop en eraan, met lantaarn-palen, tuinhekjes, balkonnetjes, het niveauverschil van de straten enz. enz. Het zal iedereen duidelijk zijn dat dit een werk stuk op schaal wordt ter grootte van ongeveer 12 m² (ongeveer 4M X 3M) zo ongeveer de grootte van een kamer. Vooralsnog zal eerst het gedeelte tussen Zeestraat en Hogeweg ten westen van Haltestraat en Oranjeweg ter hand worden genomen. Het idee om een dergelijk object ter hand te nemen is niet geheel nieuw maar nu het een aantal jaren heeft gerijpt wil men dan ook zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen. Het zal noodzakelijk zijn om vooraf een goede documentatie op te zetten met behulp van foto's, tekeningen (evt. bouwtekeningen) schilderstukjes enz. enz. Ook wij willen onze lezers opwekken om hun ideeën omtrent zo'n maquette kenbaar te maken en documentatiemateriaal aan te dragen. Het is een schitterend initiatief en wij hopen, dat de Bomschuiten Bouwclub voldoende hulp zal ontvangen om dit waardevolle werk te kunnen beginnen en tot een goed einde te brengen. Met grote belangstelling zullen wij deze plannen volgen en de lezers van de vorderingen op de hoogte stellen.

UW HULP BIJ DIT PROJECT IS DE MOEITE MEER DAN WAARD !



VRAGEN OVER EEN SCHOOLFOTO

Van de hr. Driessen uit Huizen publiceren wij deze schoolfoto met de hem bekende gegevens. Gestempeld 3 oktober 1919, waarschijnlijk een Zandvoortse klasse-foto ter ere van de verjaardag van de meester.

Op de achterste rij de 3e van rechts toont mijn grootvader Wilhelmus (Wim) Hendrikus Driessen, geb. 1906 overl. 1976. En in het midden vooraan vóór de meester toont mijn oom Petrus (Piet) Marie Driessen geb. 1908 overl. 1981, broers van elkaar.

En nu een aantal vragen.

- Wie zijn al die anderen?
 - Is de veronderstelling juist, verjaardag meester?
 - Welke klas en welke school?
 - Is er een opname van deze school beschikbaar?
 - Zijn er verder nog gegevens omtrent de Driessen's?
- Gaarne uw reacties aan de redactie of de hr. Driessen Westkade 43, 1273 RE Huizen, tel. (02152)-65088.

BESTUURSSAMENSTELLING

- Voorzitter: Mw. C. C. M. Kemp-v.d. Mije, Tolweg 29
2042 EJ Zandvoort, tel. (02507-17201)
- Vice-voorzitter: Ir. C. J. Wagenaar, Kostverlorenstraat 23
2042 PA Zandvoort, tel. (02507-13999)
- Secretaris: J. Paap, v. Lennepweg 14-1
2041 LG Zandvoort, tel. (02507-15967)
- Vice-secretaris: A. Koper, W. Kloosstraat 9
2041 BK Zandvoort, tel. (02507-18441)
- Penningmeester: J. Bluijs, Nic. Beetslaan 60
2041 NN Zandvoort, tel. (02507-14632)
- Vice-penningm. J. Attema, Cort v.d. Lindenstraat 2, flat 25
2042 KA Zandvoort, tel. (02507)-14555
- Leden. Mw. K. Harkamp-Bluijs (02507-16929)
A. Drommel (02507)-17963
Mw. H. P. M. Hoogervorst-Schuiten
(02507-18177)

REDACTIE "DE KLINK"

Mw. C. E. Kraan-Meeth, P. Brune, M. Weber,
Th. Hilbers, J. Paap

- Bankrelatie: Alg. Bank Ned. te Zandvoort
Rek.nr. 565738305, giro-nr. ABN 9711
- Giro-nummer: 4206723 t.n.v. Genootschap "Oud Zandvoort"
- Contributie: Minimaal F. 15,- per jaar

VRIENDELIJK VERZOEK

ADRESWIJZIGINGEN en evt. andere berichten zo spoedig mogelijk aan een van de adressen door te geven.

WIJ BLIJVEN geïnteresseerd in het ontvangen van kopy en natuurlijk ook oude foto's. Ook daarvoor mag u ten alle tijden onze bestuursleden, en/of redactieleden benaderen.

Bijvoorbaat hartelijk dank.